

Vägmärken

Vi vill att Guds rike ska få växa i oss och omkring oss. Det blir aldrig färdigt, utan pågår hela tiden i framsteg och motgångar. Därför ber vi att Guds Anden arbetar med oss, och därför söker vi efter vägmärken; händelser och företeelser som vi tror kommer när vi är på rätt väg som Jesus lärjungar.

Vi vill leva i gemenskap med Gud

Utifrån vår tro att Gud, som Fader, Son och Ande, är livets källa vill vi ha gemenskap med Honom för att ta emot den upprättelse, vägledning, kraft och hopp som vi och andra människor behöver.

Vi tror att vi gör det när vi ser att:

- Vi möts regelbundet till gudstjänst och bön i former som gör oss gudstillvända, rotade i Ordet, som rymmer delande och som utmanar oss i efterföljelse av Jesus.
- Vi delar böneämnen, Bibelord, gudstilltal och bönesvar med varandra och andra i vardagen.
- Vi inför beslut lyssnar i bön efter Guds ledning och söker den ledningen också utifrån Jesu liv.
- Vi hjälper varandra att hitta hållbara former för egen andakt

Jesus säger att gemenskap med honom visar sig i kärlek till varandra och andra. Därför säger vi att...

Vi vill leva i gemenskap med människor

Vi vill bli mer lika Jesus. Han var Gud och samtidigt fullt ut människa, nära människor. Därför vill också vi ge plats för människor, medmänsklighet och kroppslighet.

Vi tror att vi gör det när vi ser att:

- Vi som enskilda och som församling odlar viktiga relationer med människor omkring oss.
- Vi övar oss i förlåtelse och upprättelse i relation till varandra oss själva och andra.
- Vi formar våra lokaler och samlingar så att det blir enkelt för både barn och vuxna med olika behov att sitta, höra, se, röra sig och vara.
- Vi är delaktiga i människors glädje, behov och sorg i och runt Ekeby, i Sverige och i världen.

I mötet med människor ser vi att det finns sådant som bara Gud kan. Därför säger vi att...

Vi vill leva så att människor hittar gemenskap med Gud

Utifrån vår tro och erfarenhet att Gud är kärlek vill vi leva så nära Gud och så nära människor att Jesus blir synlig i våra liv på ett sätt som gör att fler vill leva sina liv i med honom.

Vi tror att vi gör det när vi ser att:

- Vi är medvetna om en person som vi vill dela och leva tro med.
- Vi påminner varandra om att vi är sända av Gud till våra vardagssammanhang.
- Människor som vi inte tror kallar sig kristna vill finnas med i vår gemenskap.
- Barn och unga i våra verksamheter tar nya steg in i gemenskapen med församlingen och Gud.
- Människor döps och blir medlemmar i vår gemenskap.

